



BUGÜN; 'ZAFER GÜNÜ'

Türk milletinin vatan sevgisinin, yıkılmaz azim ve iradesinin bir eseri olarak ortaya çıkan bu zaferle sadece vatan toprakları düşmandan kurtarılmamış, Büyük Önder ATATÜRK'ün liderliğinde, ulus iradesine ve egemenliğine dayanan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temeller üzerinde kuruluş süreci başlatılmış ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiştir.

"Büyük Taarruz; bir milletin en temel hakkının, tam bağımsızlığının temelini kanla ödediği, İngiliz emperyalizmine ve Yunan zulmüne karşı tek vücut olup direndiği büyük savaş. Büyük Taarruz, bir halkın millet olma mücadelesinin uyanışının, birleşmesinin, ayağa kalkıp destanlaşmasının adıdır..."

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki mihenk taşı sayılan "Büyük Taarruz" 30 Ağustos günü "Büyük Zafer" ile taçlandı.

İstiklal Savaşı, Türk milletinin maddi ve manevi tüm varlığını ortaya koyduğu benzersiz bir kurtuluş destanıdır.

Milli mücadele yolunda ilk adım 19 Mayıs 1919 sabahı Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basması ile atıldı.

Çok zorlu ama inançlı bir mücadeleyle geçen üç yılın ardından 26 Ağustos 1922'de günün ilk ışıklarıyla başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos günü Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde kazanılan büyük zaferle sonuçlandı...

Bu Zafer, sadece silahlı bir mücadeleyi değil, aynı zamanda ulusal birlik ve beraberliği, vatan sevgisini ve özgürlük tutkusunu da simgeliyordu...

Zafer, bağımsızlık yolunda döşenen en sağlam taşlardan birisi oldu.

Ulusal kimliğimiz ve değerlerimiz zaferle birlikte daha da pekişti ve bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletlere de ilham verdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri ve siyasi dehasının önderliğinde gerçekleşen, işgal altındaki güçsüz topraklardan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan bu yolda tarihi bir dönüm noktası olan

'30 Ağustos Zaferi'ni 1926 yılından beri "Zafer Bayramı" olarak kutluyoruz... YENİ GÜN

Tâceddin Dergâhı

Taceddin AKBAŞ

taceddinakbas@gmail.com

ZAFER BAYRAMINI KUTLARKEN
KAHRAMANLARINI UNUTMAYALIM!

Bugünkü Milâdi takvim yaprakları 30 Ağustos 2024 tarihini, dolayısıyla da Zafer Bayramının 102. Yıldönümünü gösteriyor... O nedenle ben daha yazımın başında 'bu bayramı lâyıkıyla kutlayalım ama kahraman şehidlerini, gâzilerini ve diğerlerini-diğer katılımcılarını unutmayalım ve tamamını minnet ve rahmetle analım!' diyorum. Ve şimdi de sevgili okurlarıma bu Zafer hakkında kası bir bilgi alıp vermek istiyorum:

Şöyle ki; Gazi Mustafa Kemal Komutasındaki büyük taarruz 26 Ağustos ta başlamış ve kahraman ordumuzun 5 gün 5 gece boyunca verdiği mücadele ile 30 Ağustos da, yani bundan 102 yıl önce büyük bir zaferle sonuçlanmış bir kahramanlık destanıdır. O nedenle kahramanları unutulmamalı, devamlı rahmet, minnet ve şükranla anılmalıdır... Çünkü, günlerce ama büyük bir gizlilik ve titizlik içinde çok zor bir taarruzun hazırlığını yapan Gazi Mustafa Kemal Komutasındaki Ordumuz düşmanı düşmanlığına pişman ederken, dostlara ciddi bir güven, büyük bir moral vermiştir...

BİZ "30 AĞUSTOSUN" İÇİNDE DE DEĞİL,
DIŞINDA DA DEĞİL, TAM ORTASINDAYIZ

Hiç unutmuyorum, 12 Eylül 1980 sabahına kadar Partisinin (Milli Selâmet Partisi-MSP) büyük bir şeref ve şevkle tam 4 yıl gençlik kolları başkanlığını yapmış olduğum Rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamı 30 Ağustos Zafer Bayramının karşısında imiş gibi gören veya öyle göstermeye çalışan gazetecilerden birisi Kendisine "Siz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın neresindediniz? İçinde misiniz yoksa dışında mı?" şeklinde bir soru yönelttiler! Büyük bir devlet, millet ve siyaset adamı, ülke sevdalısı olan ve 'Yeniden Büyük Türkiye' sloganıyla Ülkemizi 30 Ağustos Zafer Bayramına benzer bir başarıyla şaha kaldırmak için çalışan, çabalayan ve bu yolda ömrünü veren Erbakan Hocam da, büyük bir vakarla ve tok bir sesle, "Biz Zafer Bayramının ne içindeyiz ne de dışında! Tam ortasındayız..." demiş, dolayısıyla da o tuzak veya kasta mahsus soruyu soran gazeteciye ağzının payını vermiş, yani o gazeteciye, soruyu sorduğuna soracağına pişman etmişti!

Her neyse; konu derin, konularım derinden de derin... O nedenle ben bu derin konulu ve konuklu yazımı, Faruk Nafiz Çamlıbel ile Ahmet Kutsi Tacer'in iki şiirliyle özetleyerek noktalamak istiyorum, herkese '30 Ağustoslu' saygılar sunuyorum.

YAŞAMAZ ÖLÜMÜ GÖZE ALMAYAN,
ZAFER GÖZ YUMMADAN KOŞANA GİDER.
BAYRAĞA KANININ ALI ÇALMAYANIN,
GÖZYAŞI BOŞANA BOŞANA GİDER.
KAZANMAK İSTERSEN SEN DE ZAFERİ,
GÜRLEYEN SESİNLE DOLDUR GÖKLERİ.
ZAFER DEDİKLERİ KAHRAMAN PERİ,
SUSANDAN KAÇAR DA COŞANA GİDER.
BU YOLDA HERKES BİR, EY DELİKANLI!
DİRİLER ŞEREFLİ, ÖLÜLER ŞANLI,

YURT İÇİN DÖVÜŞEN BAŞI DUMANLI,
HER ZAMAN BU ŞANDAN O ŞANA GİDER.
HER YIL BUGÜN OLUR, OTUZ AĞUSTOS,
İÇİME BİR ORDU HAVASI DOLAR,
BAŞLAR DİMDİK, GÖZLER ÇELİK, YÜZLER POS!
BAYRAK İMİL İMİL GEÇER ORDULAR...
GEÇER TUNÇ ADIMLAR DEMİR GÖĞÜZLER,
GEÇER MENMETÇİKLER, GEÇER SUBAYLAR,
HEPSİNİN ALNINDA ZAFERDEN SÜSLER.
GEÇER HAYALİM DE BİR BİR ALAYLAR,
GEÇER TOPLAR, GEÇER YAĞIZ ATLAR, YAĞIZ AL
GEÇER DAĞLAR, GEÇER YOLLAR, ŞEHİRLER...
YANGINLAR ÜSTÜNDE İNCE BİR HİLÂLİ..
YARALILIR DÜŞE KALKA GEÇERLER,
ÇILGIN BİR İSTEKLE BU ŞAN AKINI,
AFYON'DAN İZMİR'E KAÇLAR ÇOĞALDILAR.
UNUTMUŞ AT GEMİ, KILIÇLAR KINI,
CAN CANI UNUTMUŞ ZAFERE KADAR,
NE VAR BU DÜNYA DA SANA YAKIŞAN?
ALNINDA BİR ZAFER SABAHİ KADAR
SEN MEHMETÇİK, SÖYLE BÜYÜK KAHRAMAN,
SANA ZAFER KADAR YAKIŞAN NE VAR?
HER YIL BUGÜN OLUR OTUZ AĞUSTOS,
İÇİME BİR ZAFER HAVASI DOLAR,
BAŞLAR DİMDİK, GÖZLER ÇELİK, YÜZLER POS
BAYRAK İMİL İMİL, GEÇER ORDULAR:
KOCATEPE'NİN BÜYÜK DÜŞÜNCELERİ
DOĞUYOR KALPLERE AYDINLIK ZAMANLI
UYKU TUTAR MI AĞUSTOS GECELERİ?
Ahmet Kutsi Tacer

Bucak'a 62 milyon TL'lik eğitim yatırımı:

AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, Bucak ilçesinde önemli bir eğitim yatırımı müjdesi verdi. Oğuz, 24 derslikli Anadolu Lisesi'nin yeniden inşa edilmesi için gerekli ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu. Projenin, deprem riski taşıyan okulların güçlendirilmesi veya yeniden inşa edilmesi kapsamında hayata geçirileceğini belirten Oğuz, AK Parti hükümetinin eğitim altyapısını iyileştirmeye yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini vurguladı.

AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, Bucak ilçesinde, 24 derslikli Anadolu Lisesi'nin yeniden inşa edilmesi için gerekli ihale sürecinin tamamlandığını açıkladı.

AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, Bucak ilçesi için önemli bir eğitim yatırımı müjdesiyle, ilçedeki eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

Oğuz, AK Parti hükümetlerinin yatırımlarına ara vermeden devam ettiğini ve deprem riski taşıyan okulların ya güçlendirilmesi ya da yeniden inşa edilmesi için gerekli adımların atıldığını vurguladı.

24 Derslikli Anadolu Lisesi
Yeniden İnşa Ediliyor

Bucak ilçesinde, 24 derslikli Anadolu Lisesi'nin yeniden inşa edilmesi için gerekli ihale sürecinin tamamlandığını duyuran Mustafa Oğuz, projenin 62.874.250,00 TL bedelle ihale edildiğini açıkladı. Oğuz, yüklenici firmanın inşaat sürecini en kısa sürede tamamlayarak okulu halkın hizmetine sunacaklarını ifade etti.

"Bucak ilçemize hayırlı olsun" diyen Milletvekili Oğuz, bu yatırımın bölgeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, Bucak'taki eğitimin kalitesini artırma-ya yönelik adımların sürecini belirtti. ■ Kadriye ÇETİN

24 derslikli Anadolu Lisesi
yeniden inşa ediliyor

Milletvekili Oğuz:
"Bucak'a hayırlı olsun.
Eğitim kalitesini artıracak
atırımlar sürececek"

**BURDUR'DA DOMATES
DOLANDIRICILIĞI İDDİASI!**

**MAHALLE ARALARINDA
SATILAN DOMATESLERDE
TARTI HİLESİ**

**"KIŞ HAZIRLIĞI YAPMAK İSTERKEN
DOLANDIRILDILAR!"**

olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, komşularının da benzer bir deneyim yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için onların aldığı domatesleri kontrol etti ve aynı şekilde eksik ürünle karşılaştı. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, bu satıcıların tartılarda hile yaptığını iddia etti. Dolandırıldıklarını düşünen vatandaşlar, Burdur'daki diğer vatandaşları da uyararak, mahalle aralarında satış yapan bu tür satıcılardan alışveriş yapmalarını tavsiye etti.

■ E.S. TUNCEL

ZAYİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden almış olduğum Öğrenci Kimlik Kartımı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisi hükümsüzdür.
Meltem BUDAK

Yıl: 70 yeni gün

Kuruluş Tarihi: 1.09.1954 Pazar hariç süreli yerel yayın

30 Ağustos 2024 Cuma - Sayı: 21313

Kurucular:
Osman ŞAN - Muharrem TUNCEL

Sahibi: Kürşat TUNCEL

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Şadiye ÜNAL

İDARE YERİ ve DİZGİ - BASKI (Yeni Gün Tesisi)
Konak Mah. Uğuz Sok. No: 23/4 - BURDUR
Tel & Fax: 233 38 93

e-posta: info@burduryenigun.com

UETS (Elektronik tebligat adresi): 15345 - 43771 - 09430

Dağıtım: Burdur Turkuvaz Başbayii Fiyatı: 4 TL.

Tek Sütun cm. Resmi İlan: 140 TL.
Abone: 1 Yıllık 2.000 TL.

Gazetemiz, Basın ve Ahlâk İlkelerine uymaya söz vermiştir.

Burdur'da şehir dışından gelerek mahalle aralarında domates satan bazı satıcıların, vatandaşları dolandırdığı iddiası büyük yankı uyandırdı.

Burdur'da şehir dışından gelerek mahalle aralarında domates satan bazı satıcıların, vatandaşları dolandırdığı iddiası büyük yankı uyandırdı.

Edinilen bilgilere göre, kış hazırlığı yapmak amacıyla mahalle aralarında domates satın alan bazı vatandaşlar, eve geldiklerinde aldıkları domateslerin kilolarının eksik



Fatih ÖZCAN

Orta Asya'dan batı'ya (Maveraünnehir'e) kayan Türk tarihi- Türk Orta çağının başlangıçları Önasya'da ve Anadolu'da Türkler (24)

1237 yılında tahta oturan ve 9 yıl iktidar süren Gıyaseddin 2. Keyhüsrev, siyasi uygulamalarında büyük hatalar yapmış, Doğu'dan kanlı ve kara bir heyula gibi kopup gelen, geçtiği yerleri yakıp yıkarak dümdüz eden bir askeri tehdit varken bölgesinde ittifaklar politikası uygulamamış, hatta Moğol-İlhanlıları siyasi ve askeri kuvvet olarak dengeleyebilecek tek kuvvet Memlukleri dışlamıştır. Sultan'ın son dönemleri, özellikle son üç yılı devletin Moğol karşısındaki yenilgiyi müteakiben çöküşe gitmesi sürecinin başlangıcıdır. Bu dönemde 1240 tarihinde Babai isyanı da devletin dış saldırı karşısında zaafa uğramasının esas ve en büyük nedenidir.

BABAI İSYANI, BİR TÜRKMEN EYLEMİDİR; DİNSEL GÖRÜNÜMLÜ BİR SINIF MÜCADELESİDİR

Babai isyanı, Selçuklularda görülen ve Osmanlı'ya da sirayet eden geleneksel atlı göçebe (askeri demokratik) isyanların en büyüğüdür. Devletin daha gelişmiş feodal formlar uğruna atlı göçebe Türkmenleri toprağa yerleştirerek vergiye bağlama, yani köylüleştirme (serfleştirme) siyasetine karşı göçebelerin bir isyanıdır.

Ancak isyana sadece göçebe Türkmen kitleleri değil, ağır muktai, tüccar ve tefeci sömürsü altında ezilen yerleşik köylüler de katılmıştır.

Türkmen ayaklanması, Büyük Selçukluların merkezkaçın kuvvetli olması etkiyle birlikte yıkıma götüren, Anadolu Selçuklularını da ağır bir zafiyete uğratarak Moğol istilası karşısında varlık gösterememesine ve giderek vasalı durumuna düşmesine neden olmuştur. Maraş dolaylarında patlak vererek bir anda Orta Anadolu'ya kadar yayılan isyan yangını sultan yabancı askerlerle (Hiristyan Frank şövalyeleriyle) bastırabilmiştir. Otlakların eskisi gibi ortak kullanılmasını isteyen ve yerleşikliğe karşı çıkan atlı çoban göçebe Türkmenler, yükselen feodal medeni toplumun sınıfsal karakteriyle ters düşerek isyan ettiler. Tarihin tekerleğine çomak soktukları ve tersine döndürmeye çalıştıkları için yenildiler. Selçuklu hanedanı, büyük bir tehlike atlama beraber isyanın başarı ve büyüklüğünün yarattığı psikolojik ağırlığın altından kalkamamış, Moğol saldırısının yarattığı kıyametin altında kalmış, onun vasalı olma yolunu açmıştır. İsyanın etkisi yıllarca sürmüştür. Kimileri isyanı tarikatlara bağlamaya çalışmış, örneğin Fuat Köprülü, "Hülagu'nun, Alamut kalasını zapt ile İsmailileri yok etmesinden sonra kaçıp kurtulan birtakım batınilerin de Anadolu'ya gelerek tasavvuf perdesi altında tahrik ve fesatlara kalkışmaları" (*59) şeklinde açıklamış, iç ve dış dünyanın siyasi ilgisini çekmiştir.

Oysa Ortaçağ'da sınıf mücadelelerinin dini bir görünümle ortaya çıktığı tarihi bir gerçektir. 1256 yılında Sir-i Derya'yı (Ceyhun'u) geçerek batıya ilerleyen Moğollar, ilk elde Alamut kalesini yerle bir ederek İsmailileri ezmiş ve dağıtmıştır. Tarih dışına çıkılıp bazı ideallerin kışkırttığı psikolojiyle böylesi uydurmalar olabiliyor demek ki; hem de büyük fikir adamları arasında bile! Çünkü Köprülü'nün, Alamut'tan Hülagu tarafından dağıtılan ve Anadolu'ya kaçıp gelen "Haşaşiler" denen Hasan Sabbah fedailerinin tahrikiyle Babai isyanı arasında ilişki kurması tam bir anakronizm olmaktadır. 1240 nere, 1256 nere!

KÖSEDAĞ SAVAŞI VE SELÇUKLU DEVLETİ'NİN MOĞOL'A VASALLAŞMASI

Anadolu'nun Moğollar tarafından istilasına yol açan Köseadağ Savaşı öncesinde, Anadolu'daki siyasi yapı içinde ve genel olarak Ön Asya'da en kuvvetli devlet, Faruk Sümer'in dediği gibi, 1240'larda "en geniş sınırlarına ulaştığı ve en zengin dönemini" yaşayan, "fakat II. Gıyaseddin Keyhüsrev gibi zayıf bir hükümdarın elinde" bulunan (*60) Anadolu Selçuklu Devleti'yd. Mısır ve Suriye'de kurulu bulunan Eyyubiler kuzeye sarkarak Artuklular'a ait Ahlat ve Silvan'ı ele geçirmişler, Anadolu Selçuklu ile doğudan ve güneyden sınır komşusu olmuşlardır.

Doğu sınırlarında vergi ödeyen vasal Ermeni Krallığı, bir Artuklu kolu ve Mengücekliler bulunmaktadır. Kuzeyde ise diğer bir vergi vasalı Trabzon Rum Devleti vardır. Batıdaysa Bizans yer almaktadır. Moğollar, Harzemşahları yıkınca Selçuklularla komşu oldu.

DEVAM EDECEK

Kaynaklar:

(*59) Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 206-207/ Akt. Ümit Hassan, Türkiye Tarihi-1 Osmanlı Devleti'ne Kadar Türkler, Siyasal Tarih Açıklamalı Bir kronoloji, s. 236

(*60) Faruk Sümer, Köseadağ Savaşı, TDV İslam Ansiklopedisi-
<https://islamansiklopedisi.org.tr/kosedag-savasi>

30 Ağustos Zaferi, fotoğraf kareleri...



Zaferleri konuşmak güzel, ama...

Ağustos "Zaferler ayı" olarak bilinir ülkemizde.

26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferidir, Anadolu'nun kapısının açıldığı tarihtir, 953'üncü yılı daha yeni Ahlat'ta coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, düşmanın Anadolu'dan sökülüp atıldığı tarihin (1922) yıldönümüdür, coşkuyla kutlanacaktır.

Zaferleri konuşmayı seviyoruz. Neden dersiniz?

Sanırım bir "psikolojik onarım" sağlıyor insanımıza, ya da yönetimler, o coşku ikliminde bir günlüğüne de olsa, geçmişten bugüne – geleceğe bir umut yüklemesi yapılabileceğini tasarlıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta yaptığı konuşmaları dinleyenler, 1071'den 2071'e bir trampen oluşturmak isteğini apaçık görürler.

Ancak...

İşin öyle kolay olmadığı sanırım şu 22 yıllık tecrübe ile de görülmüş olmalı.

Cumhurbaşkanı orada, misal, Malazgirt'te, Alpaslan'ın etrafında toplanan Türk, Kürt, Arap Müslümanların birlikteliğinden yola çıkarak, aradan 953 yıl geçtikten sonra "Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden 85 milyon nazlı hilalin gölgesinde buluşması dileğini" seslendiriyor.

Neden? Neden o zaman gerçekleşen birliktelik, bugün hâlâ "dilek" boyutundadır? Çünkü ülke içi toplumsal – siyasal ilişkiler son derece sancılıdır. Bir kere sayın Cumhurbaşkanı, bizzat kendi hüviyetinde bir "Ortak temsil"i değil, yüzde 50 artı 1'le ifade edilen bir kamplaşmayı temsil etmekte, ve ne yazık ki, bu siyaset dilinin ana sürükleyicisi bizzat sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi olmaktadır. Nitekim o ortamda bile muhalefet ile polemik üretecek çıkışlar yapmaktan geri durmamıştır.

Başta dedim ki, bu bayram coşkuları bir tür "psikolojik onarım" sağlama aracı konumundadır.

Neden böyle bir onarıma ihtiyaç vardır?

Çünkü 1600'lerden bu yana sancılanma ama bir türlü kendini onaramama gibi süreçler içinde debelenip durmaktayız. Geçen yazdım "Bir türlü olamamak..." diye... Duraklama, Gerileme, Çöküş süreci okutuyoruz çocuklarımıza Osmanlı'nın son 300 yılı adına, 1600'lerden 20'inci yüzyılın başına kadar...

"Niye olamadık bu yüzyıllar içinde?" diye sormaz mı çocuklarımız? Üstelik Fetihlerin içinden gelmişiz, Batı'ya boyun eğdirmişiz ve o Batı bir gün bizi geçmişiz, ona danışmışız "Biz nasıl olabiliriz?" diye... İslahat Fermanları Tanzimat Fermanları ilan etmişiz, sonunda Cumhuriyet'le bu "Olabilme" çabamızı sürdürmüşüz.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını da yaşadık. Olduk mu?

Milyonlarca insanın geçinebilmek için kıvrandığı bir ülke olmuş olabilir mi?

Hukukun tepeden tırnağa sorgulandığı bir ülke olmuş olabilir mi?

İç barışını sağlayamamış, ideolojik – siyasi – etnik farklılaşmalara göre farklı hukuk uygulamalarına sahne olan bir ülke olmuş olabilir mi?

Tarık Çelenk'in yeni çıkan kitabının adı "Mahallenin Krizinden Memleketin Krizine - Görgüsüzleşme, Yozlaşma, Çürüme" başlığını taşıyor.

"Mahalle" bizim Mahalle. Yani 22 yıldır iktidarda bulunan "Muhafazakâr, İslâmcı şu bu..." mahalle. "Çürüme" ye gidiyor yol diyor yazar özetle...

Tarık Çelenk kitapta sadece 22 yılı tahlil etmiyor, "olamayış"ın tarih seyrini, hatta tüm İslâm dünyası boyutunu da irdeliyor.

Kitapta bir başlık gördüm, "Türkiye'nin ihyası mümkün mü?" Sizce bu başlığı kim atmış olabilir bir kitaba? İzmir'den Paris'e göçmüş bir Rum'un eserinin ismi imiş bu. Dimitri Yeeorgiyadis'in. 1870'lerde yazılmış. Bir "Helen Osmanlıcısı" o zaman "Türkiye'nin ihyası" için çare arıyor, düşünebiliyor musunuz? 150 yıl önce...

Ben de "Ümmet nasıl ayağa kalkar?" başlıklı konferanslar verdiğimi yazmıştım daha önce...

Tarık Çelenk de 400 yıllık arayışa yeni açılımlar yapmaya çalışıyor? Tarikatlar ne yapar, ulusalcılık – mliyetçilik - bekacılık nereye oturur, derin devlet nerede durur vs... Bunları dert edinmiş...

Mehmet Ocaktan "Müslüman sokağında demokrasi hayal mi?" yi yazmıştı, içeriden bir sorgulama olarak... ve demokrasi ile hukuku, insan haklarını, erdemi vs'yi kastederek?

Mustafa Akyol, "Müslüman Aklın Uyanışı"ni ele almıştı kitabında... Acaba Cabiri'nin dediği gibi "Müslüman aklın intiharı" gibi ağır bir travma mıydı yaşanan?

Said Nursi, "Şu istikbal inkilâbâtı içinde en gür sadâ İslâm'ın sadâsı olacaktır" demişti. Şimdi ne derdi yaşanan mazlûmiyetlere bakıp?

Zaferleri coşku ile anmak, arayış yolundaki simalardan birisi olan merhum Erbakan'ın dediği gibi "pansu-man tedavi" bile değil. Erbakan'ın ucundan tuttuğunda başına gelmedik kalmayan iktidar, 22 yıldır, onun öğrencilerinin, yani Kazlıçesme'de, Çağlayan'da "Fetih Kutlamaları" yapanların elinde...

Şu bir gerçek, Fatih sultan Mehmet ya da Alpaslan, kendi çağlarını en iyi yorumlayarak yaptılar yapacaklarını... Bugün onlara denk ş yapabilmek için kendi çağının içinde tırmanma gücü elde etmek gerekiyor. Dedelerin 1000 yıl evvelki zaferleriyle övünmek değil.

(AHMET TAŞGETİREN - Karar gazetesi)



Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesinde...

Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği'nin 2024 için hazırladığı 'Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne Türkiye'den Salda Gölü girdi. Jeolojik Mirası Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, "Salda zaten çok önemliydi. Bununla bilinirliği arttı" dedi.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi"nde yer aldı.

Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliğince (IUGS) başlatılan ve UNESCO tarafından desteklenen proje kapsamında hayata geçen ve 2 yılda bir açıklanan liste için Türkiye'den Burdur'daki Salda Gölü ve Bitlis'teki Nemrut Kalderası aday gösterildi.

Güney Kore'nin Busan kentinde 37'ncisi düzenlenen Dünya Jeolojik Kongresi'nde, Türkiye'den Salda Gölü'nün listede yer aldığı açıklandı.

"Nemrut'un neden giremediğini soruşturacağız"

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği Başkanı Nizamettin Kazancı, AA muhabirine, proje kapsamında ilki 2022'de açıklanan listenin ikincisinin bu sabahki kongrenin basın toplantısında duyurulduğunu söyledi.

Listede yer alan jeolojik miraslardan 20'sinin de 5'er dakikalık sunumlar şeklinde tanıtıldığını anlatan Kazancı, şunları kaydetti:

"Tanıtılanların içinde Salda Gölü'müz de var. Listeye aday olarak ülkelere verilen kota dahilinde Salda Gölü ve Nemrut Kalderası'nı sunduk. Açıklanan listede sadece Salda Gölü'nü gördük, Nemrut listede yer almadı. Listeye girsin veya girmesin doğal varlıklarımızın bilimsel önemi azalmayacaktır. Nemrut'un neden giremediğini soruşturacağız ama benim kişisel kanaatim, benzer özellikteki volkanların listede çokça yer alması."

Kazancı, Salda Gölü'nün dünyanın en önemli jeolojik miraslarından birisi olduğunu vurguladı.

Burasının dünyaya, Mars'ta milyarlarca yıl önceki hayatın yeryüzündeki benzeri olarak sunulduğunu, "Mars Analog of lake Salda" diye takdim edildiğini aktaran Kazancı, Salda'yı çökeltilerin öneminden dolayı listeye önerdiklerini, bunun kitabının da hazırlandığını bildirdi.

"Listede yer alması Salda'nın daha iyi korunması anlamına geliyor"

Salda Gölü'nün "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi"nde yer almasının, bilinirliğini daha da artıracağına işaret eden Kazancı, şöyle konuştu:

"Salda'yı çok daha iyi korumamız gerekiyor. Listede yer alması Salda'nın daha iyi korunması anlamına geliyor. Salda'nın korunması yönünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün, Burdur Valiliğinin, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun ve diğer kamu kuruluşlarının iyi niyetli çabaları var. Salda, önümüzdeki yıllarda turizm merkezi olacaktır. Beklentileri karşılamak ve jeoturizmin sürdürülebilirliği için korumaya azami dikkat edilmesi gerekir. Turist baskısını da sınırlamak ve iyi yönetmek gerekir."

Kazancı, Salda Gölü'nü ziyaret edenlere, hassas alanlara basmamaları, göle özen göstermeleri konusunda uyarılarda bulundu. ■ AA





Vali Dr. Türker Öksüz:

“30 Ağustos’un 102. yılını gururla kutluyoruz”

Vali Dr. Türker Öksüz, ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ dolayısıyla yayımladığı mesajında; “30 Ağustos Zaferi’nin 102’nci yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz” dedi.

Vali Dr. Türker Öksüz, ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeler yer verdi:

“Aziz Milletimizin bağımsız yaşama kararlılığını bütün dünyaya ilan ettiği, tarihin kaydettiği ender zaferlerden birisi olan 30 Ağustos Zaferinin 102’inci yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz.

30 Ağustos Zaferi, bütün yokluklara, imkânsızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun, Aziz Milletimizle kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıklar ve şanlı mücadele sonucunda elde edilen önemli bir askeri başarı olmanın yanında; Milletimizin sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kararlılığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolüdür.

Topyekûn bir direniş sonrasında ulaşılan bu zafer, ordusuyla, kadın-erkek, genç-yaşlı tüm fertleriyle bir milletin en zor şartlarda

bile esaret altına alınamayacağı tarihin bir ispatıdır.

En önemli vasfı hürriyet sevdası olan Necip Milletimiz bu zaferle, milli hâkimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş, bağımsızlık ve hürriyetinden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini, iradesine boyun eğdik vurdurmayacağını, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.

Bugün bizlere düşen ise bütün yokluklara ve zorluklara rağmen kazanılan bu eşsiz zaferin ardından kurulan Cumhuriyetimize, birlik ve beraberlik içinde bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla sahip çıkmak ve ülkemizi her alanda en üst seviyelere çıkarmak için var gücümüzle çalışmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, Burdurlu hemşehrilerimin ve Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularıyla kutluyorum.”

Kaynak: (valilik basın)

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz:

“102 yıldır Atatürk ilkeleriyle nefes alıyoruz”



Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Ercengiz, mesajında Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinde kazandığı zaferin önemine dikkat çekti ve bu zaferin Cumhuriyetin temellerini attığını vurguladı.

Başkan Ercengiz, ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Türk Milleti’nin kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıkarak 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaşmasıyla başlayan Millî Mücadele; adım adım zafere ulaşmıştır. Türk ordusu işgalci güçleri Anadolu’dan temizlemek için 26 Ağustos’ta Afyon’da Büyük Taarruzu başlatmıştır.

30 Ağustos aslında bir anlamıyla da yeni genç Türkiye Cumhuriyeti’nin de kuruluş tarihidir. 30 Ağustos, 15 Mayıs 1919’da İstanbul açıklarında bindiği Bandırma Vapurunda, gemideki askerlerin İngiliz-Fransız donanmalarını gösterip; ‘Paşam bunlar ne olacak?’ dediğinde, ‘Geldikleri gibi giderler’ diyen o Büyük Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yurdu işgale gelen bütün emperyalistleri Türkiye’nin topraklarından attığı gündür.

Türk Milleti azimle, inançla ve kararlılıkla, kanının son damlasına kadar vatan toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa tüm dünyaya göstermiştir.

30 Ağustos Zaferi; Birinci Dünya Savaşı’nda yenik ve yorgun düşen Türk Milleti’nin küllerinden yeniden doğarak; ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, azmi, inancı, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazandığı şanlı bir zafer olarak tarihte yerini almıştır.

Ne mutlu ki Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde vatan sevgisini ve bağımsız yaşama arzusunu tüm dünyaya haykaran Türk Milleti, 102 yıldır cumhuriyetle, demokrasiyle, Atatürk İlke ve İnkılaplarıyla nefes almaya devam etmektedir. Dün olduğu gibi bugün de ülkemize, Cumhuriyetimize, demokrasimize, birlik ve bütünlüğümüze kastetmeye çalışanlar, asla başarılı olamayacaklardır.

Büyük zaferin 102. yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakların bedelini canlarıyla, kanlarıyla, alın terleriyle ödeyen ve bizlere bırakan Aziz Şehitlerimizi ve kahraman Gazilerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.”

Kaynak: (belediye basın)

